

**ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗ ΣΕΡΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ'40**

Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδος εναντίον του Άξονα, αποτελεί αναμφισβήτητα μία από τις ενδοξότερες σελίδες της Ελληνικής Ιστορίας.

Εορτάζουμε την 28ην Οκτωβρίου 1940, αντλώντας από το Μεγαλείο του Ελληνικού παρελθόντος, δύναμη για το παρόν και έμπνευση για το μέλλον.

Οι Ήρωες μας κρατούν όρθιους, ενώ νουν τον Ελληνισμό, μας γεμίζουν με περηφάνια και μεταδίδουν την Ιστορία μας.

Η 28η Οκτωβρίου στέλνει ένα βροντερό και κρυστάλλινο μήνυμα προς όλους τους λαούς, προς φίλους και εχθρούς, προς γείτονες και μη, ότι ο Ελληνικός λαός δεν νικιέται και δεν πτοείται. Ο Ελληνικός λαός αγωνίζεται, για τα Εθνικά δίκαια, τα ιδανικά και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδος.

Η 28η Οκτωβρίου είναι η συνέχεια της 25ης Μαρτίου, η συνέχεια των Θερμοπυλών, η συνέχεια της Σαλαμίνας, η συνέχεια των Πλαταιών και η συνέχεια του Μαραθώνα.

Ο Άξονας μετά από 70 χρόνια μας κήρυξε τον οικονομικό πόλεμο και βρισκόμαστε υπό οικονομική κατοχή. Για πρώ τη φορά οι Ηγέτες μας είπαν ΝΑΙ. Ο Ελληνικός λαός όμως απάντησε με όχι και είπε τούτο: “ Χωρίς τα Δανεικά σας μπορούμε να ζήσουμε, χωρίς τα ιδανικά μας ΟΧΙ. ”

Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των πράξεων αυτοθυσίας των Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων της νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώ να των εθνών ν, κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διά την ανθρωπινή ελευθερία και αξιοπρέπεια. Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β' Παγκόσμιο Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη. Ίσως ακαθόριστη θα ήταν και η Παγκόσμια Οικονομία αν δεν υπήρχε η αυτοθυσία του Ελληνικού Λαού στα οικονομικά μέτρα λιτότητας.

Λαός που ξεχνά την Ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Δεν θα επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε, δεν θα δεχθούμε την Εθνική ταπείνωση των Ελλήνων χάνοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον Οικονομικό κατακτητή.

Η Εποποιία του 1940 ήτο μία σύγχρονη Γιγαντομαχία και Τιτανομαχία σαν αυτές που αναφέρει η Ελληνική Αρχαιολογία. Ας σημειωθεί δε ότι η Ελλάς είναι η μοναδική χώρα που αντιμετώπισε τους στρατούς τεσσάρων χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας, και Βουλγαρίας.

Έπος θα πει Ιστορία και Ιστορία έγραψε ο Ένδοξος Ελληνικός Στρατός, στα Ελληνικά βουνά, της Ελληνικής Βορείου Ηπείρου. Η Βόρειος Ήπειρος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδος, τρεις (3) φορές ελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό και παραμένει ακόμη σκλαβωμένη στην Αλβανία.

Μαχόμενοι οι Έλληνες εναντίον του κοινού εχθρού θα μοιραστούν μαζί μας τα αγαθά της ειρήνης (δηλώσεις του Winston Churchill Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) . Δυστυχώς όμως όλος αυτός ο ενθουσιασμός και οι δηλώσεις έμειναν μόνον ευχολόγια και αντί να μοιρασθούμε τα Αγαθά, μας μοίρασαν τον εμφύλιο πόλεμο.

Για αποκατάσταση της Δικαιοσύνης, Ηθικής τάξεως και Ιστορικής ευθύνης πρέπει η Γερμανία να εξοφλήσει το χρέος της εις το ακέραιο προς την χώρα μας, που φθάνει σε πολλά δις Ευρώ , χωρίς να υπολογίζονται οι αποζημιώσεις προς τις οικογένειες των θυμάτων του πολέμου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, που δεν έχει αποζημιωθεί από τους Γερμανούς. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, κήκαν 1,500 χωριά και εξοντώθηκε το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Ελλάδος, κοντά ένα εκατομμύριο Έλληνες. Εάν αυτό δεν είναι Ολοκαύτωμα τότε τι είναι;

Πανάρχαιο Ελληνικό Έθιμο ο Σεβασμός των Νεκρών. Η περισυλλογή των οστών των νεκρών του 1940 δεν είναι εμπορική συναλλαγή, αλλά ανθρωπιστικό ζήτημα. Οι άταφοι 5,000 νεκροί περιμένουν ακόμη να δικαιωθούν.

Στην παρατήρηση ότι οι Πέρσες είναι τόσοι πολλοί που τα βέλη τους κρύβουν τον ήλιο:

Ένας Σπαρτιάτης πολεμιστής απάντησε

"Καλύτερα, θα πολεμήσουμε υπό σκιάν!"

Αισχύλος είπε: «Γιατί μόνον εμείς, (οι Έλληνες) αντίθετα από τους βαρβάρους δεν μετράμε ποτέ το πλήθος του εχθρού»

Εμείς πάντα λέμε «και ούτος ο αριθμός ικανός εστί » και χυνόμαστε στην μάχη. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες , γινόμαστε αήττητοι.

Η ρήση του μεγάλου φιλόσοφου Φρειδερίκου Νίτσε για τους Έλληνες:

"Δεν υπάρχει λαός εις τον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα εις την ανθρωπότητα όσα ο Ελληνικός και έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα εις αυτήν"